

# Ribbens

## KRONIEK

Tijdschrift van de familievereniging Ribbens • Nummer 2 • Jaargang 1 • September 1992 • Verschijnt enkele keren per jaar

### REACTIES OP HET EERSTE NUMMER VAN DE RIBBENS-KRONIEK

Begin maart is het eerste nummer van de Ribbens Kroniek in grote hoeveelheden verspreid. Het werd namelijk niet alleen toegezonden aan degenen die zich hadden ingeschreven maar aan iedereen die vorig jaar was aangeschreven, ook degenen die tot op dat moment niet hadden gereageerd. Zij werden erop gewezen wat ze zouden missen wanneer ze niet bij de Stichting Familiegeschiedenis Ribbens waren aangesloten.

De verzending vond plaats vanaf de secretariaten in België en Nederland. In totaal werden zo'n 400 exemplaren verspreid in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika en Australië.

In de rubriek "Wie is wie?" werden een drietal vragen gesteld. Binnen 24 uur waren al twee van de drie vragen be-

antwoord. Arjen Ribbens is de oudste zoon van Sietske en Harry Ribbens uit Hoofddorp.

De Ribbens, die in 1948 in Soerabaja trouwde met mej. Bijlsma blijkt John Ribbens te zijn, die nu in Australië woont. Aldus meldde ons zijn neef L.C. Ribbens uit Amersfoort.

Vanuit Australië reageerde John Ribbens zelf en zond ons de nodige documentatie. Ook corrigeerde hij ons nog door te schrijven dat de Kwitang kerk niet in Soerabaja maar in Batavia is gesitueerd.

Ook het antwoord op de derde vraag kwam binnen. Peter Ribbens is de oudste zoon van Jaap Ribbens uit Soest. Peter werkt overigens niet bij de VARA maar bij het NOB (Nederlands Omroep Bedrijf).

Tot op dit moment, half juni 1992, kwamen er bijna 50 reacties binnen. Het aantal deelnemers bedraagt nu 222 !!

Tenslotte nog dit. In Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging stond in het juni-nummer onderstaande reactie:

#### STIC-TING FAMILIE- GESCHIEDENIS RIBBENS

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel het verzamelen van alle wetenswaardigheden over het geslacht Ribben: (Ribbens, Rubens, Rabbens).

Secretariaat België:  
Jos Nelen  
Kalmthoutsesteerweg 39  
2920 KALMTHOUT  
Tel. 03/666 81 37

Secretariaat Nederland:  
Piet Ribbens  
Appellaan 10  
6241 ARBUNDE  
Tel. 043-645 334

... en dan nog een welkom voor twee nieuwe:

*Ribbens kroniek*, nr. 1, jg. 1, febr. 1992. Secr. voor Nederland: P. Ribbens, Appellaan 10, 6241 AR Bunde. Verzameld worden wetenswaardigheden over Ribbens/Rubbens/Rubens/Rebbens in België en Nederland. In deze afl. twee zoons van Leendert Cornelis Ribbens die beiden huwden te Zierikzee 1854, Anthony Janssen Ribbens, verim. 1697, en de oudste bidprentjes in bezit van de familievereniging.

# ONTHULLING MONUMENT IN ZUID-AFRIKA.

In Zuid-Afrika is Hubrecht Ribbens al jarenlang actief op genealogisch gebied. Zijn landgenoten kennen allemaal het "Geslagsregister van die Familie Ribbens". We hebben hem dan ook gevraagd om als contactpersoon voor Zuid-

## Bande met Nederland versterk

SUID-AFRIKA is deel van die wereld en kan niet voortgaan om in afzondering te leef, nu, al die staatspresident, Mr F W de Klerk.

Die regering het die afgelope twee jaar besondere klem geplaas op die verbetering van internasionale verhoudings, het by gemeenskaplike in Pretoria by die

Die staatspresident, Mr F W de Klerk, en Dr P J Kruger, die voorsitter van die Diering Nasionale in Zuid-Afrika, by die onthulling van die gedenksteen Nasionale in Transvaal.

onthulling van die gedenksteen Nasionale in Transvaal gesit.

Die pogings om internasionale kontak uit te bou, was natuurlik belangrik, in daer dramatische verbetering in verhoudings — nie net op regeringvlak nie, maar op bykans alle lewensvlakke.



# De Klerk unveils city monument to settlers

Staff Reporter

A MEMORIAL built to honour early Dutch settlers in South Africa has been unveiled at the Transvaal by President de Klerk.

The memorial consists of a fountain and a paved surround bearing carved marble with the names of about 400 early settlers.

"The stones and the water, the main elements of the memorial, are replete with symbolism. They evoke memories and 'gentle stirrings'," Mr de Klerk said.

"The fountain with its

clear running water symbolises activity, creative vitality, sustenance and peace. It speaks of life itself.

"The engraved bricks testify to our pride in our ancestry, as well as to our willingness to commit ourselves towards helping to build a country that will be a real home to all its inhabitants."

Paying tribute to the early Dutch settlers, Mr de Klerk said there might be many different interpretations as to the message of the memorial

but he believed it contained elements signifying a hopeful future for South Africa.

"To ensure that, every South African will have to contribute towards building the South Africa of their time as the Dutch pioneer families did in theirs," he said.

"If all of us do that with an open mind and in a spirit of goodwill, we shall succeed in establishing a new, just and stable South Africa of which all its inhabitants may be justly proud."



Picture: MARK VOLHETER

A time to remember: President de Klerk at the unveiling of the memorial to early Dutch settlers.

Afrika op te treden en hij stemde daar graag mee in. Van het eerste nummer van de Ribbens Kroniek hebben we dan ook een dertigtal exemplaren naar zijn adres gezonden en hij zorgde verder voor de distributie.

Van hem hoorden we ook dat op 16 februari in Pretoria door President de Klerk een monument is onthuld ter nagedachtenis aan de Nederlandse pioniers die zich tussen 1850 en 1950 in Transvaal hebben gevestigd. Rondom een fontein is een betegeld terras aangebracht met in een aantal tegels de namen van de eerste Nederlandse families, die zich in Zuid-Afrika vestigden.

Hubrecht zorgde, samen met andere familieleden, dat de naam Ribbens niet ontbrak.



Hierbij vindt U foto's en krantenknipsels van de onthulling van het monument.

## RIBBENS IN HET NIEUWS

Het was eigenlijk toeval dat we in een uitzending van "Van gewest tot gewest" ineens de naam **Gerrit Ribbens** op het scherm zagen geprojecteerd. Het was de uitzending van woensdag 8 januari 1992 om 19.24 uur op Nederland 3 onder de titel "SOS marconist en morse". De satellietssystemen en digitale oproepingssystemen maken de marconist overbodig.

Uiteraard wilden we daar wel wat meer van weten. Een telefoontje naar Didam bevestigde dat we de goede Ribbens voorhadden en hij vertelde ons het volgende over zijn loopbaan.

Gerrit Hendrik Pieter Ribbens werd geboren op 18 maart 1932 als oudste zoon van Martinus Ribbens en Janna Moelijker. Hij is gehuwd en vader van 3 dochters.

Na de opleiding Mulo B volgde de opleiding tot radio-officier. Na eerst bij het ANP te hebben gewerkt en de militaire dienstplicht te hebben vervuld was hij 37 jaar radio officier bij de Nederlandse Koopvaardij. Hij werkte bij een groot aantal Nederlandse scheepvaartmaatschappijen (SMN, VNS, HAL, KRL, KHL, Shelltankers en Nedlloyd). Op 1 april ging hij met pensioen.

Hij maakte reizen met een tijdsduur van enkele dagen tot 21 maanden en kwam in vrijwel alle wereldhavens terecht. Dat daarbij soms spannende momenten werden beleefd blijkt wel uit het feit dat in 1974 in Saigon twee kleefmijnen tegen de scheepswand waren geplakt. Een ervan ontplofte en de andere kon gelukkig onschadelijk worden gemaakt. Gelukkig lag het schip op dat moment voor de kant zodat de ontploffing van de wal af kon worden gadegeslagen.

Twee broers van Gerrit, Peter en Ton, zijn kapitein bij de grote vaart. Op

onze vraag of hij tijdens zijn loopbaan nog meer zeevarende Ribbensen had ontmoet, vertelde hij, dat hij kennis had gemaakt met kapitein Ribbens die bij de KRL (later Nedlloyd) voer. Diens vader voer bij de KNSM, waarvan jaren als gezagvoerder. De eerstgenoemde is kapitein **Anthony Nicolaas Ribbens**. De KNSM gezagvoerder was **Julius Victor Ribbens**.

De ontwikkelingen waarover het televisieprogramma ging nl. de satellietverbindingen zijn voor Gerrit niet vreemd. Hij heeft er jaren als radio-officier mee gewerkt en daarom werd ook om zijn medewerking aan het TV programma gevraagd.

Wij wensen Gerrit Ribbens na zijn lange loopbaan in de scheepvaart nog vele jaren van welverdiende rust toe!

*De foto toont een van de schepen waarop Gerrit voer nl. ms Caurica van Shell Tankers en geeft ons een blik in het radiostation aan boord.*



## RIBBENS IN FRANKRIJK

Nancy Belle Jager-Ribbens, die in Washington (New Hampshire) in de Verenigde Staten woont, was enkele maanden in Frankrijk en vond daar in de telefoonboeken namen en adressen van naamgenoten. Zij schreef er naar toe en stuurde ons de adressen. In ons beste Frans hebben we naar 7 adressen geschreven en gevraagd of ze iets wisten van hun afstamming. Ook het doel van de Stichting hebben we uiteengezet. Als we reacties ontvangen zullen we U op de hoogte brengen. Weet U er misschien meer van? We houden ons voor nadere informatie aanbevolen.

Gaat U naar de Verenigde Staten? Bij Nancy Belle vindt U goed en goedkoop onderdak, want zij runt daar een hotel.

*Bellewood Bed & Breakfast*  
Nancy Belle Jager  
Marvin Jager  
Half Moon Pond Road  
Washington, NH 03280  
603-405-3075

*Uw reacties zien wij weer met grote belangstelling tegemoet. En als U ook nog ergens kranteknipsels van Ribbensen ontdekt: stuur maar op. Of als U ergens in het verre buitenland op vakantie bent: loop eens even door de telefoongids en noteer de adressen van de Ribbensen die daar eventueel wonen.*

## VRAGENRUBRIEK "WIE IS WIE?"

• Uit de Volkskrant van 7 maart 1992 citeren we:

"In zijn dankwoord bij de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs memoreerde Tellegen een slagzin van een banketbakker uit den Briel:

*"Op de eerste april verloor Alvan zijn bril, maar wat hem nog het meest heeft gespeten, is dat hij nooit Cor Ribbens overheerlijke Brielse zandtaartjes heeft gegeten."*

De vraag is dan natuurlijk wie was Cor Ribbens?

• In het begin van de jaren vijftig was een Ribbens Nederlands kampioen op de 800 meter hardlopen. Weet U wie dat was en wie heeft daar nog kranteknipsels over?

• Op de Vlaamse televisie zien we vaak in de aftiteling de naam van de acteur Victor Ribbens, onder andere in de zeer populaire serie "De Kotmadam". Kan iemand ons vertellen wie dat is?

• In het tijdschrift "Bruid & Bruidgom" ontdekten we een bekroonde bruidsfoto van Andy en Veerle Ribbens die huwden op 2 mei 1992. Wie is dit gelukkig stel?

• Tijdens de afgelopen maanden toerde in Vlaanderen een Zuid-Afrikaanse Ribbens rond die zowat aan alle amateur wielervedstrijden deelnam en vaak in de prijzen fietste. Naar verluid was hij hier aanwezig ter voorbereiding van het wereldkampioenschap wielrennen in Benidorm. Wie weet hier iets meer over?

• In het telefoonboek van Londen vonden we ook nog een naamgenoot nl. B. Ribbens, 12 Hawthorne Grove, Londen. Weet iemand wie dat is?

## FAMILIALE GEBEURTENISSEN IN DE EERSTE HELFT VAN DIT JAAR

Voor de goede orde maken wij U er nogmaals op attent dat we in deze rubriek alleen maar datgene kunnen opnemen waarvan we bericht hebben ontvangen.

### GEBOORTE

Op 17 maart werd in Brasschaat **Jelle Ribbens** geboren. Jelle is de zoon van Ivo en Gladys Ribbens-Henkens uit Liezele.

**Caro Ribbens** is de dochter van Marc en Jeannine Ribbens-Van Hove uit Antwerpen, geboren op 15 mei.

Op 7 september werd **Kristiaan Ribbens** geboren, zoon van Jos en Gaby Ribbens-Van Roey uit Antwerpen.

Proficiat voor het in stand houden van de naam Ribbens!

### HUWELIJK

Op 10 april traden **Chris Ribbens** en **Pierre Neys** uit Kalmthout in het huwelijk.

Op 16 april traden **Frans Ribbens** en **Marijke Tromp** in Utrecht in het huwelijk.

Onze gelukwensen !!

### JUBILEUM

Op 2 mei vierden **Karel en Emma Ribbens-Loos** hun gouden huwelijksjubileum in Achterbroek-Kalmthout.

Onze gelukwensen !!

### OVERLIJDEN

In het A.Z. Stuivenberg te Antwerpen overleed op 7 januari 1992 op 76-jarige leeftijd **Lodewijk Rubbens**, levensgezel van Catharina Vervoort, weduwnaar van Catharina Delcroix.

In het A.Z. Middelheim te Antwerpen overleed op 16 februari op 53-jarige leeftijd **René Nelen**, echtgenoot van Bertha Ribbens.

Op 29 april overleed op 78-jarige leeftijd te Utrecht **Johannes Hendrikus Ribbens**. Onze oprechte deelneming. Mogen zij rusten in vrede.

### TENSLOTTE

moeten we nog iets rechtzetten wat in het vorige nummer van de Ribbens-Kroniek verkeerd werd vermeld. **Nikki Ribbens** is niet de zoon maar de dochter van Stefan en Miranda Ribbens-Dictus. Onze excuses!

## REGISTER VAN BELANG- STELLENDEN

Zoals U heeft kunnen lezen zijn er nu 222 belangstellenden aangesloten bij de Stichting Familiegeschiedenis Ribbens. We hebben al deze belangstellenden opgenomen in een register. Mocht U hiervan een exemplaar willen ontvangen dan kunt U contact opnemen met het secretariaat.

We verzoeken U wel uitdrukkelijk de gegevens alleen voor eigen gebruik te benutten.

## NAAMGENOTEN IN NEDERLAND IN 1947

De volkstelling van 1947 diende als basis voor de uitgave "Repertorium van familienamen in Nederland", waarin voor elke provincie is aangegeven welke familienamen er voorkwamen, in welke gemeenten en in welke frequentie.

In totaal waren er toen in Nederland 258 mensen met de naam Ribbens, als volgt over de provincies verdeeld :

113 in Noord Brabant  
51 in Zuid Holland  
45 in Zeeland  
21 in Noord Holland  
12 in Limburg  
8 in Utrecht  
6 in Gelderland  
1 in Drente  
1 in Groningen



Op dit kaartje is het aantal Ribbens per provincie aangegeven in 1947.

In de provincies Overijssel en Friesland vinden we geen naamgenoten.

De naam **Rebbens** kwam toen 14 keer voor nl. 10 in Oud Gastel, 2 in Roosendaal en 2 in Standdaarbuiten.

De meeste Ribbensen vonden we toen in Eindhoven (31), Rotterdam (22), Breda (21), Roosendaal (18), Terneuzen (17), Bergen op Zoom en Zierikzee (14), Amsterdam (12), den Haag en Oud Gas-

tel (11), Naaldwijk (6), Kapelle en Vlaardingen (5), Eygelshoven, Kruijningen en Maastricht (4), Amersfoort, Haarlem, Raamsdonk, Tilburg, Ubach over Worms, Vinkeveen, Vlissingen en Zaandam (3), den Bosch, Gouda, Halsteren, Schiedam en Utrecht (2).

De naam Ribbens kwam maar één keer voor in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elst, Etten-Leur, Groningen, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoeven, Lochem, Meliskerke, Nieuwer Amstel, Norg, Nijmegen, Oegstgeest, Oostburg, Oosterhout, Oudenbosch, Rijswijk, Venray, Wassenaar, Werkendam, Wouw, Zevenbergen, Zundert en Zutphen.

Houdt U van puzzlen ? Ga dan maar eens na of het voor Uw familie klopt. Komt U er niet uit dan kan de redactie van de Kroniek U wel verder helpen.

Het enige waar wij mee zitten zijn de 3 Ribbensen in Zaandam. Daar kunnen we er maar één van thuisbrengen. Weet U misschien wie dat kunnen zijn ? Let wel, zij woonden er dus in 1947 ! Uw reacties zien wij graag tegemoet !

## WIJ SPRAKEN MET...

*Onder deze kop willen wij in de toekomst in de Kroniek verslag doen van gesprekken die we hebben gevoerd met familieleden van de oudere generatie. Er zijn al enkele afspraken gemaakt, maar misschien heeft U nog suggesties voor een afspraak met een van onze oudere Ribbensen.*

*Wij zullen Uw ideeën graag vernemen !*

## EEN PENTEKENING VAN DE BAKERMAT

In het vorige nummer van de Ribbens Kroniek stond een foto van Jos Nelen genomen bij het jachthuis op de Wolfshoeve waar Marinus Ribbens, de stamvader van de Belgische tak, woonde.

Toen in augustus/september 1830 de Belgische Opstand uitbrak was Marinus ruim 26 jaar.

Hij was in 1803 in Roosendaal geboren als zoon van Johannes Ribbens en Catharina Kepers en werkte in de omgeving van Wuustwezel.

Hoewel hij uiteraard dienstplichtig was gaf hij geen gehoor aan de oproep evenals een aantal andere grensarbeiders.

In België waren ze bekend als Hollandse deserteurs ofwel vaandelvluchtigen.

Marinus trouwde in 1834 met Cornelia Megang en trok toen in de boswachterswoning bij de Wolfshoeve.

In de loop der jaren is er natuurlijk wel het een en ander aan het huis veranderd, zodat de foto niet het beeld geeft van de oorspronkelijke boswachterswoning. Daarom hebben we een pentekening laten vervaardigen door J. De Ren die tot in detail de situatie weergeeft zoals die rond 1840 was. De tekening is op A3 formaat (42 x 30 cm) verkrijgbaar bij het secretariaat. Voor 100 Bfr. of fl. 6,— krijgt U de tekening franco thuisgestuurd.



## BEZOEK AAN ZUID-AFRIKA

Lutgart Ribbens bracht met haar echtgenoot Walter Bresseleers een bezoek aan Zuid-Afrika. Hieronder volgt een impressie van haar ervaringen.

### *Super onthaal in enig mooi Kaapstad*

*Toen we in de brief van Daan Ribbens aan de "Ribbens Kroniek" lazen dat ieder een baie welkom is, wisten we zeker dat we hem zouden bezoeken. Dat hij advocaat was hadden we uit de brief begrepen maar verder was alles mysterie. Hoe oud zou hij zijn? Gehuwd? Kinderen? Hoe zou hij wonen? Zouden we mekaar vol-*



*doende verstaan?*

*Wij logeerden in het mooie hotel "Die Vinyard" aan de achterzijde van de Tafelberg. Bij navraag bleek dat "Old Gables" Rondebosch slechts op een goede 500 m van ons hotel lag. Uit een telefoontje voor een afspraak wisten wij al dadelijk dat zijn vrouw Des heet en dat zij liefst Engels sprak daar waar Daan enkel Afrikaans spreken wou.*

*Om zes uur zou Daan ons afhalen. 't Regende toen pijpestelen en 't was naar Zuid-Afrikaanse normen koud. Zijn felblauwe Mercedes bracht ons naar een van die wondermooie villa's die achter de Tafelberg liggen. 't Lijkt er wel Brasschaat of Beverley Hills. Intussen wisten we al dat Daan van 1942 is, zijn vrouw Des van 1944 en dat hij twee schattig lieve dochters heeft nl. Liesl 24 en Karen 21 lentes.*

*De open haard deed ons het slechte weer vergeten. De sherry en de hapjes (gemaargemaakt door de dochters) ontdooiden de rest. Wij voelden er ons inderdaad baie welkom. Rond 8 uur wilden we afscheid nemen maar daar was geen sprake van. Wij zouden samen uit gaan eten want er was nog van alles te bespreken.*

*Inderdaad. Wat bleek namelijk? Daan had een boek van maar liefst 37 bladzijden over de Ribbens familie. Eerst de voorouders uit Nederland. Dan alle Ribbens in Zuid Afrika, vervolgens de Ribbens in Amerika en tussendoor nog enkele families in Engeland, Tokio, Indonesië, Australië (of was het Nieuw Zeeland?) Meer dan werk genoeg voor Jos Nelen. Daan beloofde ons een copie voor 's anderendaags wat hij ook bracht.*

*Na veel afspraken en plannen voor de toekomst werden we 's nachts om half één aan ons hotel afgezet.*

*Daan, Des, Liesl, Karen nogmaals duizendmaal dank. 't Was werkelijk om nooit te vergeten. Jos en zijn ploeg waren wat in hun nopjes toen wij de Zuid-Afrikaanse Ribbens historie kwamen afleveren. Ook daar waren wij baie welkom!*

*Lutgart Ribbens en Walter Bresseleers*