

Ribbens

KRONIEK

Tijdschrift van de familievereniging Ribbens • Nummer 18 • Jaargang 9 • Zomer 2000 • Verschijnt enkele keren per jaar

VOORWOORD

De 21e eeuw is al enkele maanden geleden begonnen en hier zijn we eindelijk met de Ribbens Kroniek.

Er gebeurde zoveel in onze familie dat de tijd ontbrak om artikels te schrijven voor ons tijdschrift, om foto's te scannen, om alles te lay-outen, te drukken en te versturen. Maar dit dubbeldikke vakantie-nummer maakt hopelijk het lange wachten goed.

Wat is er te lezen?

- Alles over de feestelijkheden rond de honderdste verjaardag op 1 januari 2000 van Tante Marie Ribbens, met als extra bijlage een speciaal nummer dat verspreid werd op viering van haar ver'jaar'dag (of spreken we hier van een ver'eeuw'dag?).

- Een artikel van John Ribbens over de activiteiten van zijn ouders, de familie Ribbens-Jellese, die als eersten in Nederlands-Indië het Nieuwe Testament in het Javaans uitgaven.

- Ivo Ribbens brengt een verslag over de Ribbens-reis naar Zuid-Afrika.

- Een nieuwe tak D aan onze stamboom werd in kaart gebracht door Christine Ribbens in Groot-Brittannië.

- En zoals gewoonlijk in dit tijdschrift ook de nodige familieberichten.

- Het artikel over zeezeiler Gert Romeijn verschijnt wegens plaatsgebrek in een volgend nummer.

- Tenslotte willen we graag de ingesloten betalingsopdracht (Hfl. 15 of 300 Bfr) onder uw aandacht brengen. Want

dankzij uw jaarlijkse gewaardeerde bijdrage kan de stichting o.a. deze Kroniek realiseren. Wij wensen U veel leesplezier.

FAMILIALE GEBEURTENISSEN

GEBOORTE

Op 7 juli 1999 werd in Asse geboren **Kenneth**, zoon van Pascal Ribbens en Arlette Moonens. Gefeliciteerd !

Op 23 juli 1999 werden in Gouda geboren **Vincent Jonathan** en **Sophie Frederique**, zoontje en dochtertje van Kees Ribbens en Jeanine Helthuis en broertje en zusje van Robert. Dubbel proficiat !!

Op 1 augustus werd in Brasschaat **Quinten** geboren, zoontje van Gert en Karin Schevernels-Driessen. Onze gelukwensen !

Op 7 oktober werd in Utrecht **Hylke Petter** geboren, zoontje van Matthé Ribbens en Jacqueline Kolk en broertje van Anne, en kleinzoon van Piet en Ans Ribbens. Onze gelukwensen !

Op 27 december werd in Ottenburg **Tine** geboren, dochtertje van Raf en Hilde Dercon-Hooghe. Proficiat !

Op 27 januari 2000 werd in Leuven **Quinten** geboren, zoontje van Dirk en Chantal Pauwels-Van Meer. Proficiat !

18

STICHTING FAMILIE- GESCHIEDENIS RIBBENS

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel het verzamelen van alle wetenswaardigheden over het geslacht Ribbens (Rubbens, Rubens, Rebbens).

Redactie België:

Ivo Ribbens
Achterheide 9
2870 PUURS
Tel. 03 899 19 29
Fax. 03 899 19 31
email: ribbens@online.be
www.my-ged.com/ribbens1

Sekretariaat België:

Jos Nelen
Kalmthoutsesteenweg 394
2920 KALMTHOUT
Tel. 03 666 81 37

Sekretariaat Nederland:

Piet Ribbens
Appellaan 10
6241 AR BUNDE
Tel. 043-3580500
Fax 043-3580501

HUWELIJK

Op 18 december 2000 traden in Brasschaat **Els Ribbens** en Stefan Van Herck in het huwelijk. Onze gelukwensen.

OVERLIJDEN

Op 22 januari 1999 overleed in Sheboygan (USA) op 75-jarige leeftijd Mevrouw **Jane Otten-Ribbens**. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 9 maart 1999 overleed te Ninove op 87-jarige leeftijd de Heer **Paul De Troyer**, echtgenoot van Mevrouw Marie-Jeanne Coppens. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 17 november 1999 overleed te Brasschaat op 88-jarige leeftijd de Heer **Geert van Hooijdonk**, weduwnaar van mevrouw Leonie Antonissen, vader en schoonvader van Gusta en Rob Ribbens-Van Hooijdonk. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 14 januari 2000 overleed te Goes op 76-jarige leeftijd de Heer **Johannes Cornelis Adrianus (Jan) Ribbens**. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 20 januari 2000 overleed in Oudenbosch op 86-jarige leeftijd de Heer **Johannes Rombout Joachim Rubbens**, echtgenoot van Mevrouw Catharina Dimphena Hendriks. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen alle sterkte toe.

Op 24 januari 2000 overleed te Leuven op 37-jarige leeftijd mevrouw **Mieke Crombez**, echtgenote van de heer Tuur Sondervorst. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 24 januari 2000 overleed op 52-jarige leeftijd mevrouw **Chris Van Dijck**, echtgenote van de Jan Ribbens. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

10 dagen nadat ze 101 jaar oud werd, overleed **Geertruida Ribbens** op 26 mei

2000 te Utrecht. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen alle nichten en neven veel sterkte toe.

Tante Geert kwam in de vorige uitgaven van de Ribbens Kroniek uitgebreid aan het woord. Zij heeft bij ons allen een diepe indruk nagelaten.



JUBILEA GOUDEN BRUILOFT

Op 1 april 1999 vierden **Edward en Betty Ribbens** in Holland Michigan (USA) hun 50-jarige bruiloft. Onze gelukwensen !

Op 30 juni 1999 vierden in de USA **Ted en Lois Ribbens-Kooima** hun gouden bruiloft. Proficiat !

Op 28 augustus 1999 werd het 50-jarig huwelijksjubileum van **Jos Ribbens en Lea Vanthillo** in Achterbroek gevierd. Gelukgewenst !

RIBBENS IN HET NIEUWS

GESLAAGD

In de Provinciale Zeeuwse Courant van 17 juni 1999 kwamen we bij de geslaagden van het Buys Ballot College in Goes de naam van **Michel Ribbens** uit Kats tegen. Onze gelukwensen !

RIBBENS WEG BIJ TERNEUZENSE BOYS

Lazen we op 13 september in Brabants Nieuwsblad/De Stem. Het bleek te gaan om **Onno Ribbens** die na vijf seizoenen het zaterdagmiddagvoetbal bij Terneuzense Boys vaarwel zegt.

WIE GAAT ER NAAR RIBBENS DORF OP VAKANTIE?

In voormalig Oost-Duitsland (Sachsen-Anhalt) ligt tussen Wolfsburg en Magdeburg het dorpje Ribbensdorf, vlakbij Ribbenstedt (postnummer 39356).

Verzinsels? Neen, kijk zelf maar op www.mapblast.com of www.shell.com !

Wie stuurt van ginds eens een ansichtkaart of een vakantiefoto naar onze redaktie?

TOTAL LOSS

Franky Ribbens speelt de rol van Jeroen in de Nederlandse bioscoopfilm Total

Loss. Wie heeft de film gezien en voelt zich geroepen om in een volgend nummer iets te schrijven over Franky en zijn rol in de film?



RIBBENS IN NEDERLANDS-INDIE

Op verzoek van de redactie van de Ribbens Kroniek stuurde **John Ribbens** ons vanuit Australie onderstaand verhaal over het verblijf van zijn ouders in Nederlands-Indië.

“Mijn vader, **Engel** Marinus Johannes, geboren op 4 juli 1890 in Bergen op Zoom, was het 8ste kind van **Leendert** Cornelis Ribbens en Antonia Agnes Engelina van Dort. De geboorte vond plaats op No. 92-94 N.Z. Haven, waar Opa een zeilmakerij had gevestigd. Mijn neef Leo (Leendert Cornelis) heeft daar een bedrijvige zaak van scheepsbehoeften, maar maakt ook hele grote tenten, zoals die voor het leger en circussen, niet alleen voor Nederland maar ook voor het buitenland.

Alleen drie van de kinderen mochten doorstuderen (H.B.S. en verdere studie) en



deze drie waren mijn Vader, Oom Arie (Adrianus Johannes) en mijn Tante Geert (Geertruida Antoinette) die zopas op 101-jarige leeftijd overleed.

Na de H.B.S. studeerde mijn vader voor chemicus (in het Engels heet dat industrial chemist) en juist toen hij zijn diploma had behaald brak de Eerste Wereldoorlog uit, waarin Nederland neutraal bleef, maar de dienstplicht bracht mijn vader in militaire dienst. Als luitenant werd hij geplaatst aan de Belgische grens, waar hij zijn verloofde Petronella Barbara **Jellese** erg miste. Ze trouwden in Rotterdam op 6-9-1917.

In 1920 gingen mijn ouders naar Indonesië (toen nog Nederlands Oost-Indië genoemd), waar mijn vader een betrekking kreeg als chemicus in een suikerfabriek in West-Java, niet ver van Cheribon en waar ik op 7-7-1920 geboren werd.

Er waren veel suikerfabrieken op Java beheerd door 2 of 3 grote ondernemingen en vaak werden de employees overgeplaatst van de ene naar de andere fabriek, waardoor mijn ouders op verschillende plaatsen op Java gewoond hebben.

Het was de gewoonte in die tijd dat de Nederlanders na zes jaar dienst in Indië met drie maanden verlof gingen en natuurlijk ook twee weken per jaar vakantie kregen. In 1928 kreeg mijn vader zijn eerste verlof en dat betekende dus een tocht naar Nederland.

Maar de jaren 1928 en 1929 waren moeilijke jaren vanwege de crisis. Dit had een grote invloed op vele zaken voor vele

jaren - verscheidene suikerfabrieken werden ook tijdelijk gesloten en de employees op "wachtgeld" gesteld o.a. mijn vader. Er was geen armoede voor de Nederlanders in Indië, maar het leven werd wel wat minder luxueus.

Mijn ouders waren toen op de suikerfabriek Tjebongan, ongeveer 25 km van Djokjakarta in Midden Java. Djokja was het centrum voor de zending van de Gereformeerde kerk in Indië, en mijn moeder die vroeger voor haar trouwen op kantoor had gewerkt, nam de administratie over van drie zendingsbladen - bijhouden van lidmaatschapsbijdragen, correspondentie en het posten van de periodieken naar alle leden over heel Indië. Het gevolg hiervan waren vele bezoeken aan de drukkerij in Djokja. Dit werk werd eerst vrijwillig gedaan, maar toen over de jaren meer en meer verschillende periodieken werden toegevoegd, werd de administratie zo uitgebreid dat het mijn moeders tijd volledig in beslag nam en werd zij betaald voor het werk.

Intussen begonnen de suikerfabrieken weer te draaien, waardoor mijn vader alleen maar in zijn vrije tijd mee kon helpen met de administratie. De regelmatige tochten naar de drukkerij en de betaling van de drukkosten brachten mijn ouders op het idee om zelf een drukkerij op te zetten.

In 1931 vroeg mijn vader ontslag bij de suikerfabriek en huurde een huis in Djokja. Dit huis had ook een paviljoen naast het huis en dit paviljoen werd ingericht als winkel voor de verkoop van boeken en kreeg de naam "BOEKEN DEPOT", waar in het begin alleen maar religieuze boeken en tijdschriften werden verkocht. In het huis werd een kamer aan de voorkant ingericht als kantoor en daar werkten mijn ouders samen aan de administratie van de zending.

Dit verliep allemaal aardig goed en in 1934 werd met de hulp van een lening een drukkerij opgezet. Een groot pand werd gehuurd op Roegoe, de hoofdstraat van Djokja, waar een grote ruimte aan de voorkant werd ingericht voor de

boekhandel, nog steeds BOEKEN DEPOT genoemd en in de rest van het pand werden drukpersen, linotype machines, al het materiaal voor het zetten en ook een boekbinderij geïnstalleerd.

Mijn vader behandelde de drukkerij en mijn moeder de boekhandel, terwijl ze samen de administratie bijhielden. De boekhandel was niet meer beperkt tot de verkoop van religieus materiaal, maar verkocht van alles, ook kantoorbehoeften, kunstartikelen en had zelfs een lijstenmakerij. De Gereformeerde zending liet alles bij de zaak drukken en de andere commerciële zaken in Djokja brachten ook al hun drukwerk met het gevolg dat de zaak zeer goed liep en de lening in een paar jaar werd afbetaald.

Deze boekhandel en drukkerij zo klein begonnen in 1931 in een klein paviljoen en zo snel gegroeid tot een welvarende zaak kwam helaas tot een plotseling einde in 1943, nadat Japan Indonesië bezette en geleidelijk aan alle Nederlanders in kampen onderbracht. Het leven in die kampen was niet gemakkelijk, velen verloren er het leven, maar het meest vernederend voor de Nederlanders was dat ze elke keer moesten buigen voor de Japanse vlag en de Japanse soldaten.

Mijn ouders waren gelukkig want ze kwamen er doorheen en met behulp van Javaanse vrienden, die hun meubels voor hen bewaard hadden en op de drukkerij hadden toegezien, kregen ze veel terug, o.a. ook alle machines en een groot deel van de inboedel van de drukkerij. Dit werd later voor een redelijke prijs verkocht. Zij spraken vaak over de zaak en vertelden met trots dat de drukkerij de eerste was die het Nieuwe Testament in het Javaans had gedrukt en uitgegeven.

In november 1946 keerden zij terug naar Nederland, waar ze via Halsteren, Zandvoort en Zwijndrecht uiteindelijk in Amsterdam terecht kwamen. Daar stierf mijn vader op 18 juli 1972 op 82-jarige leeftijd. Mijn moeder overleed in Arnhem op 2 februari 1988 op 96-jarige leeftijd."

John Ribbens, Australia

FAMILIE RIBBENS SAMEKOMS IN SUID- AFRIKA

In april maakten een groep van 27 Ribbensen en familieleden een reis naar Zuid-Afrika. Naast een toeristisch luik waren er ook contacten voorzien met onze familieleden in dat prachtige land.

De deelnemers zijn er nu nog niet over uitgepraat: Monique Ribbens en René Mertens, Ria Ribbens en Jos Van de Mieroop, Leo Ribbens, Godelieve Ribbens en Guido Staepels, Lut Ribbens en Walter Bresseleers, Anke Ribbens en Ton Romeijn, Ton Ribbens en Anne-Metje Jansen, Luc Ribbens en Carine Schelkens, Mathias Ribbens, Alfons Schelkens, Louis Ossenblok en Yvonne Nelen, Lucas Ribbens en Geertrui Cootmans, Silke, Nina, Jelke en Amber Ribbens, Ivo Ribbens en Gladys Henkens.

Tijdens de reis verscheen elke dag een dagboek op het internet, zodat het thuisfront op de hoogte bleef. Ook de lezers van de Ribbens Kroniek kunnen nu wat meelesen.

DAG 1: KENNISMAKING IN ZAVENTEM

Bijna iedereen was tijdig aanwezig, behalve de ticketten. Nu is ineens duidelijk waarom je enkele uren voor het vertrek in de luchthaven moet aanwezig zijn: de administratieve mallemlen draaide nog trager omdat de luchthavencomputer met al die Ribbensen compleet tilt sloeg. Mister Ribbens werd Miss Ribbens en anderen kregen plots nieuwe kinderen. Ja, zo loopt de stamboom zeker in het honderd!

De vlucht verliep prima, bijna 10000 km, topsnelheid 905 km per uur, een hoogte van 12400 meter, buitentemperatuur -55°C, mooie Afrikaanse hostessen, die heten hier wentelteefjes.

DAG 2: PRETORIA

Eenmaal uit de luchthaven staat de bus, om van Johannesburg naar Pretoria te rijden, klaar. Het ziet er "zwart" van het



volk om ons een taxirit aan te praten. Gerrie, onze toffe buschauffeur, heet ons welkom in het sappig Afrikaans en waarschuwt ons meermaals voor de criminaliteit. En inderdaad, de eerste rit langs de krottenwijken is echt wel beangstigend en dreigend. De lokale bevolking leeft op straat, ze zitten langs de weg... gewoon te zitten. Ons hotel stikt van de 'securiteitsagenten', zowel blanke als zwarte. Constant worden we gewaarschuwd; reis in groep, geen juwelen dragen, handtassen op het lichaam, niet pronken met fotoestellen of camera's. Toch trekken we erop uit, nadat we enkele Ribbensen in Pretoria hebben opgebeld om onze aankomst te melden. Rita Ribbens, die linguïstiek doceert aan de Zuid-Afrikaanse universiteit, leidt ons rond in Pretoria. 's Avonds wordt een eerste familiefeest georganiseerd met een 20-tal fantastisch sympatieke Zuid-Afrikaanse Ribbensen. De stemming zat er direct in. Het is een heel leuk feestje geworden met lekkere Kaapse wijn.

"Baaie mooi", dat zullen we de komende dagen nog vaker kunnen zeggen, het betekent "heel lekker".





DAG 3: OP WEG NAAR WITRIVIER

Een lange bustocht staat ons te wachten. Maar eerst stoppen we toch even in de Ribbens Street in Pretoria. Dat mag in ons foto-album niet ontbreken!



Halverwege onze trip houden we halt in het Ndbele-reservaat, een soort Afrikaans Bokrijk. De enkele zwarte vrouwen in traditionele klederdracht (nou ja....) werden waarschijnlijk per GSM verwittigd dat er toeristen in aantocht waren. Maar we hebben er ons toch goed geamuseerd. Tegen vijf uur arriveren we in Shunters Express. Als er in het aards paradijs een station zou zijn, dan moet het er zo wel uitzien. Wat Match Ribbens daar opgebouwd heeft, midden in de brousse, is gewoon fantastisch en bijna niet met woorden te beschrijven. Morgen doen we een poging.



DAG 4: SHUNTERS EXPRESS

's Morgens ontwakten we in Shunters Express, een domein van 1000 hectare: bossen, meren, riviertjes, watervallen, ... Match Ribbens bouwde er 7 jaar aan een oud Zuid-Afrikaans treinstation met een twintigtal oude treinstellen, allemaal gerestaureerd en ingericht als logeer-kamers, restaurant, bar, vergaderzaal, keuken. We verkennen het prachtige domein dat vooral gebruikt wordt voor teambuilding-trainingen voor grote bedrijven. Match met zijn uitstraling en Heleen met haar culinaire hoogstandjes houden de zaak draaiende, samen met een staf van een 30-tal witjes en zwartjes.

In de namiddag bezoeken we het Cheeta Breeding Center waar cheeta's worden gekweekt om weer uit te zetten in de wildparken.

DAG 5: BLYDE RIVIER CANYON

Tijdens de dagtrip naar de Blyde Rivier Canyon zien we ongelooflijk mooie landschappen, watervallen en canyons. Jos laat zich gewillig in een waterval duwen en wordt zonder kleren op de laatste bank van de bus geplaatst tot alles opgedroogd is.

's Avonds laten we ons weer verrassen door het superlekkere eten van Heleen: baaie mooi !

DAG 6: KRUGERPARK

Na het houden van een volksraad-pleging of we nu 's morgens vroeg of 's morgens héél vroeg zouden vertrekken, gaat onze safari eindelijk van start. De eersten vertrekken om 5 uur, de rest om 6.30 uur. Met jeeps doorkruisen we een piepklein stukje van het grote Krugerpark (350 km lang, 60km breed). Het weer is regenachtig, maar niet koud. Dit wildpark is zo afwisselend qua landschappen en sfeer, het is haast niet te beschrijven, zelfs niet in een documentaire op tv.

Met jeeps leggen we meer dan 100 km af over smalle zand- en asfaltwegen. We zien olifanten, kameelpeerden (giraffen in het Afrikaans), zebra's, impala's, gnoe's, bavianen, leeuwen op jacht, hyena's,

rino's (neushoorns),... Dan gaan we op zoek naar het jachtluipaard, dat we na enkele uren vinden. Een prachtig dier, dat we kunnen naderen tot op 2 meter afstand. Agfa, Kodak en Fuji hebben vandaag gouden zaken gedaan met al die fotograferende en filmende Ribbensen.

Een heel mooie dag als afsluiting van ons verblijf in de M'pumalanga, de provincie waar we verblijven (vroeger heette het hier Transvaal). Op naar Kaapstad!

DAG 7: ALLEN NAAR KAAPSTAD

Vroeg uit de veren want vandaag staat een lange trip naar Kaapstad op het programma. Eerst nemen we uitgebreid afscheid van Match Ribbens en zijn vrouw Heleen. Vooral het afscheid van Susaar Ribbens-Van Zijl, de moeder van Match, was heel emotioneel. Deze fantastische vrouw van 83 heeft ons de voorbije dagen steeds vergezeld op onze uitstappen. Alle medewerkers zingen in koor Afrikaanse afscheidsliederen. De busreis naar het vliegveld van Jo'burg (ongeveer 350 km) verloopt rimpelloos: het is zondag en er is dus weinig vrachtverkeer. Wegens enkele tornado's stijgt het vliegtuig iets later op dan voorzien, maar de vlucht loopt gesmeerd. De piloot houdt ons constant op de hoogte van de evolutie in de cricket-match Zuid-Afrika tegen Australië. Als Zuid-Afrika uiteindelijk wint begint iedereen in het vliegtuig uitbundig te applaudiseren.

Veel later dan voorzien arriveren we in Monkey Valley. Iedereen is stikkapot en bij het inchecken loopt vanalles mis. We denken even dat we in Fawly Towers zijn aangeland. De gemoederen lopen even op. Kortom, een avond om zo snel mogelijk te vergeten! "Geen hoogtepunten zonder dieptepunten" zullen we maar denken...

DAG 8: KAAPSTAD EN OMGEVING

Als we 's morgens ontwaken, en we zien voor het eerst vanuit ons bed die blauwe oceaan, dan is alle leed van de vorige avond snel vergeten. We maken mooie



wandelingen langs het strand, langs de metershoge golven. Het water is ijskoud (10°C), zelfs pootje baden is een marteling. Alleen Jos, onze ijsbeer, is niet tegen te houden. De zon schijnt baaie hard, de lucht is stralend blauw. 's Namiddags bezoeken we de botanische tuinen van Kirstenbosch. Daar zijn gewoon geen woorden voor! 560 Ha, 22000 plantensoorten in een prachtig kader. Daan Ribbens, die procureur is in Kaapstad, vergezelt ons. Hij woont in Newlands, een echt poepsjieke buurt op 5 minuutjes van Kirstenbosch. We stoppen even bij zijn nederig stulpje want hij heeft een zieke eikenboom en Leo, onze boomchirurg, geeft hem graag advies. We brengen dan een blitsbezoek aan the Waterfront, een uniek gebied rond de oude dokken in Kaapstad met winkelcentra, restaurants, straatanimatie. The place to be, waar we zeker nog zullen teruggaan vooraleer we naar het koude Europa terugkeren.

De Tafelberg baadt in het zonlicht.

DAG 9: CAPE POINT

Als je in Kaapstad bent, kan je niet voorbij aan Kaap die Goeie Hoop. Dus vandaag spelen we eens echt voor toerist en parkeren we onze bus tussen die van Japanners, Fransen en Duitsers en doen we een verplicht nummertje.

Maar wat een openbaring! Stralende zon, heldere hemel, fantastische vergezichten en de mooiste branding die we ooit zagen. Als we boven komen aan de vuurtoren van Cape Point vangen we de



wind die recht van Antarctica komt. Niet zo koud, maar met een ongekende hevigheid, windkracht 12. Spreken gaat niet, je woorden vliegen weg. We maken met z'n allen een lange voettocht langs de klippen. Eén van de mooiste die we ooit maakten. De Jappen en andere blitz-toeristen waren al lang vertrokken maar de Ribbensen waren nog volop aan het genieten. In de late namiddag bezochten we nog een pinguïnkolonie op het strand. 2900 stuks, een leuke attractie.

's Avonds maken we veel plezier met Daan Ribbens. Ken je het Afrikaanse woord voor scooter? Een brompony!

DAG 10: DE WIJNRUTE

Vandaag staat de wijnroute op het programma. We hebben de ganse reis al veel genoten van de Kaapse wijnen. Maar nu gaan we naar de streek rond Stellenbosch. Kastelen zoals in Frankrijk vind je hier niet. Hier zijn het mooie

Kaapse landhuizen in Hollandse stijl. In Middelvlei bezoeken we een kleine familiale wijngaard en we doen er een echte proeverij. In Boschendal gaat de volgende proeverij door onder een prachtige eikenboom in een prachtig kader. Wijn terug uitspuwen, zoals de echte proevers, is er bij ons niet bij. De stemming komt er dus goed in... Op het wijngoed Boschendal houden we een picknick in "Le pique-nique", een heerlijke omgeving. Die "God in Frankrijk" kan nog heel wat leren van die "God op de Kaap". De Kaap is echt uniek, de plantengroei, de landschappen, de vissersdorpjes, de Atlantische Oceaan en aan de andere kant de Indische Oceaan, de wijn, de stranden,...

's Avonds zien we de zon NIET zakken in de zee, maar we hebben de maan zien opkomen uit de zee. Een grote volle maan met een oranje gloed, die op twee minuutjes tijd helemaal uit zee rijst. Een heel unieke ervaring.

We doen ons nog te goed aan lekkere zeevruchten samen met Daan Ribbens en zijn lieve dochter Liezel en schoonzoon Justin. Een waardige afsluiter van een baaie mooie reis, met heel toffe mensen.

De vlucht huiswaarts verloopt zonder problemen. Van slapen in het vliegtuig komt niet veel in huis. De valiezen van Guy en Lieve blijken in Zaventem spoorloos, maar worden dezelfde avond thuis in Kalmthout afgeleverd.

DAG 11: THUIS

Moe, maar heel voldaan. Een overvloed aan ervaringen en impressies moet nog verwerkt worden. De groep Afrika-reizigers is een hechte groep geworden, familie en vrienden. Ook op psychologisch vlak hebben we als groep heel wat bijgeleerd: dat je met familie beter wandelt dan handelt, bijvoorbeeld.

In een volgende Kroniek zullen we meer verslag uitbrengen over de familieleden die we in Zuid-Afrika ontmoet hebben, wat ze ginds doen, hoe ze leven.



JULES RIBBENS, WIE IS DAT ?

In een artikel over de schrijver Simon Vestdijk in de Volkskrant van 30 maart 1998 wordt beweerd dat ene Jules Ribbens de aanleiding was voor het verhaal "De bruine vriend". De vraag die wij aan onze lezers willen voorleggen is dan ook: Wie is Jules Ribbens, die in het begin van 1900 in Harlingen samen op de HBS zat met Simon Vestdijk ? De redactie van dit blad wacht met belangstelling uw reacties af.

DE ONTDEKKING VAN EEN NIEUWE RIBBENS-TAK

Internet biedt enorme mogelijkheden voor stamboomonderzoekers, in mooi Nederlands 'genealogen' genaamd. Onze Ribbens-gegevens staan ook op internet (<http://www.my-ged.com/ribbens1>) en worden door collega-genealogen over de ganse wereld meermaals geraadpleegd. Op topdagen krijgen we meer dan 50 hits per dag van mensen die aansluiting zoeken tussen hun gegevens en onze. Vaak ontstaat er dan druk e-mailverkeer met de stichting. Meestal is het meer informatie geven dan informatie krijgen.

Zaterdag 27 mei was echter een heel bijzondere dag: er liepen 2 speciale e-mails binnen.

UIT FRANKRIJK

De eerste was van **Clorinde Dégardin** uit Maubeuge in Noord-Frankrijk. Zij deed onderzoekswerk naar haar voorouders, haar grootmoeder was een Ribbens. In de Franse archieven zat ze echter vast op Pierre Jean Ribbens die in 1843 in Nieuwerkerken geboren was. Nu hebben wij in onze Oost-Vlaamse tak (tak C) een Petrus Johannes Ribbens, op dezelfde plaats en datum geboren, waarvan bij ons elk spoor ontbrak. Hij is destijds met zijn vrouw naar Noord-Frankrijk geëmigreerd en heeft daar voor nakomelingen gezorgd. Er wonen nu een tiental Ribbens-families in Frankrijk en we proberen te achterhalen of

zij mogelijk ook van diezelfde Pierre Jean afstammen.

Tak C heeft er dus een twijgje bij !

UIT GROOT-BRITANNIË

De tweede e-mail kwam van **Christine Burchell-Ribbens** uit Rugby, Warwickshire in Groot-Brittannië. We wisten uit de telefoongidsen op internet dat er sinds meer dan 100 Ribbens-families wonen. We hadden in Engeland al Ribbensen bezocht en aangeschreven. In de gespecialiseerde Engelse genealogie-newsgroepen hadden we reeds meermaals een oproep gedaan, zonder resultaat. En van hieruit archieven in Engeland uitpluizen is onbegonnen werk. Dan duikt plots Christine Ribbens op, die in de afgelopen jaren onderzoek gedaan heeft naar haar voorouders. En ze heeft maar eventjes 395 afstammelingen van Richard Ribbens en Jane Wallis in kaart gebracht. Richard is geboren in Ash, Kent in 1725.

En zo ontstaat dan de nieuwe Ribbens tak D, of de Engelse tak !

We zullen vanuit de stichting Christine en Clorinde zoveel mogelijk trachten te helpen met hun speurtocht, want zowel in de diepte (verder in de tijd) als in de breedte (meer Ribbensen) is er nog heel wat werk aan de winkel. Wordt vervolgd!

ZOEKEN OP INTERNET BOEKEN

Bij een zoektocht naar interessante boeken kunnen we niet nalaten om ook eens de 'Ribbens' in te tikken. En ja, er kwam zowaar een boek tevoorschijn over Ribbens! Dat moesten we hebben.

Bij nader toezien bleek het een boek dat onze stichting zelf had uitgegeven: 'Ribbens in de Noorderkempen. Het voor- en nageslacht van Marinus Ribbens en Kee Megang'.

Dat boek, met tientallen foto's, is dus nog altijd te bestellen bij onze stichting voor de prijs van 600 Bfr/ Hfl. 30, verzendkosten inbegrepen.

POLITIEKE AMBITIES ?

Carin Ribbens zit reeds sinds 1993 in het stadsbestuur van de stad Holland in Michigan USA. Ze is er 'ward' (we vermoeden dat ze een soort 'schepen' is). Hier volgt haar biografie:



Carin has been a member of City Council, as the 5th ward representative, since November of 1993. In her time on Council she has served as a liaison to several boards and commissions. She is currently the liaison to the BPW Board and serves as a member of the council Sidewalk Committee. Carin has also spent considerable time learning about community policing and the Holland Police Department.

Outside of time spent on City issues, Carin spends her time involved in a number of things including her family, a family business and a position as an administrative assistant. Her family consists of husband Andy and 3 children, Melissa, Joshua and Megan, son-in-law Steve, and grandson Kainan.

Zijn er nog familieleden die een politiek mandaat uitoefenen? Of die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in België op 8 oktober 2000? Dan kunnen we daar in een volgend nummer ook eens een stukje over plegen.

BLUE BULLS

Over Pierre Ribbens, de Zuid-Afrikaanse rugby-international, hebben we reeds krantenknipsels gepubliceerd. Op de Ribbens-samenkomst in Zuid-Afrika hebben we hem tegen het lijf gelopen. Gelukkig figuurlijk, want Pierre is een echte 'kleerkast'. Een imposante figuur, maar zeer sympathiek en goedlachs. Op het internet vonden we zijn gegevens. En we hebben met hem afgesproken met een ganse bus Ribbensen te komen supporteren als hij een rugbymatch komt spelen in Frankrijk of Wales. We houden u op de hoogte!



Pierre Ribbens

*Position: Loose Head Prop
Club: University of Pretoria
Date of birth: February 04, 1972
Place of Birth: Vereeniging
Height: 188cm
Weight: 123kg
Occupation: Own Business*

Brilliant in loose. Captained the SA Students team, which played in the final of the Students' World Cup 1996. Represented SA Under 23. Has now been part of the Blue Bulls set-up for a couple of years, and like his partner in the front row, Piet Boer, he has become a very good scrummager who is not easily intimidated. Played in all 11 matches of the 1999 Northern Bulls side.

MARIA RIBBENS

100 JAAR OP 1 JANUARI 2000

Een viering voor haar honderste verjaardag? Neen dat hoefde echt niet. Tot een maand voor het zover was, wilde ze liever niet dat we erover spraken. Maar dan begon ze er toch in te geloven, ze zou 100 worden.

Tante Marie Ribbens blijft de eenvoud zelve als verschillende journalisten van kranten en televisie aanbellen, die laatste week van december.

Maar achter haar rug is een grote groep mensen druk in de weer om er toch een bijzondere verjaardag van te maken. Stuwende kracht Ria Ribbens zet iedereen in beweging.

Door de millenniumgekte wordt beslist om de viering door te laten gaan op zondag 2 januari. Eerst een mooie misviering in de Sint-Jozefkerk te Merksem, voorgegaan door haar neef Arthur Ribbens, priester op rust. Nadien is het parochiaal centrum veel te klein voor de honderden familieleden en vrienden. Tante Marie geniet intens van de vele lofbetuigingen. Als verrassingsact (en teven als een soort eindwerk) hebben de leerlingen van het Sint-Agnes-Instituut te Antwerpen een wervelende show ineengestoken. Verschillende anekdotes uit het leven van tante Marie worden opgevoerd, met speciaal voor deze dag gemaakte historische kostumes, zoals we die konden terugvinden op oude fotos van haar.

Verschillende feestliederen worden ter ere van tante Marie gezongen als afsluiter van dit merkwaardig verjaardagsfeest.

Onze stichting had op dit feest een zeer uitgebreide kwartierstaat van Marie Ribbens opgehangen met honderden van haar voorouders. Een uiterst klein stukje van deze kwartierstaat vindt u in de extra Ribbens Kroniek 17.

RIBBENSE BRUG

Van Ton Huijbregts kregen we een mooie foto op de e-mail van de Ribbense Brug in Terneuzen uit 1929. De brug werd genaamd naar de winkel van scheepsbenodigdheden die er tegenover lag, op de hoek van de Dijkstraat en de Grenulaan.



We vermoeden dat deze mooie Ribbense brug nu afgebroken is.





VIERGESLACHT

4 Ribbensen in mannelijke lijn in de Oost-Vlaamse tak (C), dat moet zeker vermeld worden ! Van links naar rechts: **Albert Ribbens**, grootvader, **Pascal Ribbens**, vader, **Kenneth Ribbens**, jongste spruit en **Jean Ribbens**, trotse overgroot-vader. Kenneth werd geboren op 6 juli 1999 te Asse.

OPENTUINDAG

Leo en Lucienne Ribbens uit Kalmthout hielden op 20 mei hun jaarlijkse opentuin. Hun tuin mag werkelijk gezien worden. Ze krijgen jaarlijks honderden bezoekers en vermeldingen in verschillende tuintijdschriften.

Leo, die beroepshalve boomchirurg is, reisde ook mee naar Zuid-Afrika. Hij mocht op de opentuin (bijna) alle andere Afrika-reizigers ontvangen. Het werd een hartelijk weerzien in een prachtig kader. Ook de weergoden waren van de partij.



PAPS, ZE HEBBEN ONZE NAAM VERKEERD GESCHREVEN !

In Disneyland Parijs deden **Jorijn, Jelle en Jesper Ribbens** een leuke ontdekking. Dat was uiteraard een kiekje waard.



EINDWERK

Doug Ribbens stelt fier zijn eindwerk voor dat hij maakte aan het Dordt College in Sioux Center, Iowa. Het is een Solution Calorimeter. Volgens ons heeft het ding wel wat van een hoge hoed. Misschien kan Doug wel wat tevoorschijn toveren om de volgende Kroniek te vullen?

