

Ribbens

KRONIEK

SPECIAAL NUMMER:
TANTE MARIE 100 JAAR

Tijdschrift van de familievereniging Ribbens • Nummer 17 • Jaargang 9 • januari 2000 • Verschijnt enkele keren per jaar

SPECIAAL NUMMER

Deze Ribbens Kroniek nummer 17 is een extra uitgave dat bijna volledig gaat naar de honderdste verjaardag van 'tante' Marie Ribbens, precies op 1 januari 2000!

Zes jaar geleden hadden we met haar een boeiend interview, dat verscheen reeds in een lang vervlogen Ribbens Kroniek, maar het blijft nog brandend aktueel. Toen schreven we letterlijk: "Dat zal een groot feest worden als ze op 1 januari 2000 honderd wordt!". Dat het zover is gekomen, daar hadden we nooit aan getwijfeld: het optimisme en de levenslust van tante Marie zijn een voorbeeld oor iedereen.

Gefeliciteerd met je verjaardag en nog een aantal zorgenloze en gelukkige jaren toegewenst van de hele familie!

6 JAAR GELEDEN

" Je schat tante Marie hoogstens 74, want ze is kerngezond, goed te been en nog dagelijks in de weer als huishoudster van haar neef Arthur Ribbens die pastoor is te Borgerhout. Veel vragen moesten we niet stellen want ze is als een spraakwaterval met een geheugen om jaloers op te zijn.

Als 12-jarig meisje ging zij 'op pensioonaat', eerst te Berlaar en na het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 's Graven-



wezel. Daar bij de Zusters van het Heilig Hart gebeurden de lessen in het Frans en de leerlingen mochten onderen geen Nederlands praten. 'Zogezegd,' vertelt ze met een guitige glimlach op haar gezicht, 'we hebben die nonnetjes daar dikwijls in de luren gelegd'. Het kostgeld bedroeg 100 frank per trimester en de familie kon 1 keer per trimester op bezoek komen. 'Om de 3 maanden mochten we naar huis voor een vakantie. Op school moesten we zelf onze kousen stoppen en kledij herstellen.'

Van de eerste wereldoorlog heeft ze niet veel last gehad.

'We zijn gedurende 8 dagen weggevlucht uit Achterbroek naar Achtmaal, een 15-tal km verder, net over de Nederlandse grens. Maar dat was vooral omdat

17

STICHTING FAMILIE- GESCHIEDENIS RIBBENS

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel het verzamelen van alle wetenswaardigheden over het geslacht Ribbens (Ribbens, Rubens, Rebbens).

Redactie België:

Ivo Ribbens
Achterheide 9
2870 PUURS
Tel. 03/899 19 29
Fax. 03/899 19 31
email: ribbens@online.be
www.my-ged.com/ribbens1

Sekretariaat België:

Jos Nelen
Kalmthoutsesteenweg 394
2920 KALMTHOUT
Tel. 03/666 81 37

Sekretariaat Nederland:

Piet Ribbens
Appellaan 10
6241 AR BUNDE
Tel. 043-3580500
Fax 043-3580501

er vluchtelingen in Achterbroek toekwamen met angstaanjagende verhalen. Toen we na een week terugkeerden, bleek dat er in ons huis vluchtende mensen uit Heist-op-den-Berg schuilden. In Achterbroek werden achteraf Duitse frontsoldaten ingekwartierd om wat uit te rusten.'

Na school- en oorlogstijd hielp tante Marie thuis haar vader in zijn zaak van landbouwmachines. Ze deed er de boekhouding. 'Maar van btw was er toen nog geen sprake,' zegt ze bescheiden.

Maar door al dat werk was er geen tijd om aan trouwen te denken en zo is het er nooit van gekomen. Ze heeft steeds haar vader en moeder verzorgd, en toen die in '46 en '49 overleden woonde ze nog 14 jaar alleen. Tot haar neef priester Arthur Ribbens in 1963 een huishoudster zocht. En dat doet ze nu al 31 jaar met het grootste plezier: koken, wassen en plassen en steeds paraat om mee de parochianen op te vangen. Eerst 7 jaar in Geel, dan 6 jaar in Edegem en sinds 1976 in Borgerhout. Een carrière die bewondering afdwingt!

Ook van haar ouders en grootouders kan tante Marie ronduit vertellen. Haar grootvader Ivo Alexander Ribbens (1839-1918) was boswachter te Achterbroek en moest de stropers weghouden uit het uitgestrekte domein van Mijnheer Delahaye. Maar op geregelde tijdstippen moest Ivo zelf op jacht om daarna het geschoten wild naar Mijnheer in Antwerpen te brengen.

Over haar vader Victor Ribbens (1868-1946): 'Hij liep school tot 11-jarige leeftijd. Thuis had men het niet breed en als jonge knaap moest hij turf gaan steken en de arme Kempense heidegronden mee omspitten om ze vruchtbaar te maken. Als 16-jarige knaap ging hij in de leer bij de smid van Achterbroek: kost en inwonen, en 's zondags thuis. Dan werd vader geloot om in dienst te gaan. Zich uitkopen kostte toen 1600 frank en dat was alleen weggelegd voor welstellende boeren en andere rijke mensen. Op 1 oktober 1888 trad hij in dienst in Mechelen, destijds voor 4 jaar. 1 x per jaar enkele dagen naar huis en gedurende die 4 jaar slechts 1 verlofmaand. Victor moest de 2 paarden van de kapitein verzorgen. Slapen gebeurde in het stro boven de paardestal. Maar toch heeft vader hier heel veel geleerd: de Franse taal en vooral 'mechaniek'. Na zijn legerdienst kocht hij daar een tweedehandse draaibank en zo startte een bloeiende zaak. Door zijn kennis van het Frans werd hij agent van Massey-Harris, een groot Frans merk van maaimachines. Hij fabriceerde zelf dorsmachines en de zaak groeide uit tot een van de belangrijkste in de Noorderkempen op gebied van landbouwmachines.' //



Vader en moeder Vic Ribbens-Ruyssers met de kinderen Ivo Leo, Louisa, Arthur, Maria en Flor.

OPMERKELIJKE CARRIERE

Velen onder ons hebben tante Marie uitsluitend gekend als de huishoudster van priester Arthur Ribbens. Uit het vorig arikelkje kan je opmaken dat ze, na een drukke beroepsloopbaan in zaak van haar ouders, op haar 63e jaar van een welverdiend pensioen kan genieten. Maar ze besluit haar neef te helpen. Ze trekt mee het vlaamse land rond: eerst in Borsbeek, dan in Geel, later in Edegem en uiteindelijk in Borgerhout, waar Arthur deken wordt. Ze beredert het hele huishouden, bereidt de maaltijden, doet het onderhoud van de pastorie, 'de was en de strijk'... en in alle parochies is ze de toeverlaat van vele parochianen als Tuur op pad is. Overal kennen ze haar als 'tante Marie'.

Op het moment dat normale mensen 'op rust' gaan, begint tante Marie een tweede carrière van 35 jaar. Tot haar 98ste was ze dagelijks in de weer. Pas twee jaar geleden is Arthur op pensioen gegaan en nu zijn de rollen omgekeerd.

Alhoewel... toen op nieuwjaarsdag 2000 de cameraploeg van VTM binnenviel was de honderdjarige net met de afwas bezig.

DE VOORoudERS

De Stichting Familiegesciedenis Ribbens doet normaal gesproken onderzoek in de archieven naar de naam Ribbens, Rubbens, Rubens en Rebbens. Voor tante Marie hebben we eens grondig gezocht naar haar kwartiergegevens: de ouders van de ouders van de ouders... Zulk een kwartierstaat is voor iedere persoon verschillend en uniek, behalve voor broers en zussen. Het zoeken naar je voorouders is vaak een levenswerk, maar dan een heel boeiend.

Iedereen heeft:
2 ouders
4 grootouders
8 overgrootouders
16 betovergrootouders
32 oudouders...
65536 stamoudbetovergrootouders
en zo verder.

Dit zijn je echte voorouders, zonder elk van die personen zou je zelf niet bestaan. Je kinderen nemen je kwartierstaat slechts voor de helft over. De andere helft komt van je echtgenoot(e).

Op de volgende pagina een heel kort stukje, tot de betovergrootouders. Dan zie je waar je echte 'roots' zitten. Bij tante Marie overduidelijk in de Noordkempens en de grensstreek: Roosendaal, Kalmthout, Zundert, Essen, Wuustwezel.

In België blijven de archiefstukken gedurende 100 jaar geheim. Ook de wet op de privacy verbiedt om stukken vrij te geven over personen. Toch vonden we in de mooie Wuustwezelse bibliotheek, waar de oude archieven door iedereen te aadplegen zijn, de geboorteakte van... Maria Ribbens.



Kwartierstaat van Maria Antonia RIBBENS

2 ouders 4 grootouders

8 overgrootouders

16 betovergrootouders

