

Ribbens

KRONIEK

Tijdschrift van de familievereniging Ribbens • Nummer 16 • Jaargang 8 • Midden 1999 • Verschijnt enkele keren per jaar

VAKANTIENUMMER

Dat deze Ribbens Kroniek nummer 16 volop in de vakantieperiode verschijnt, heeft alles met die vakantie te maken. In die periode is er wat meer vrije tijd om een kroniek te schrijven, te lay-outen, te drukken en te verspreiden. Het is allemaal vrijwilligerswerk, van enkele hevige Ribbens-fanaten, die overal en altijd op zoek zijn naar alles wat te maken heeft met de naam Ribbens. Op vakantie wordt steevast in het plaatselijk telefoonboek gebladerd, op internet wordt zoveel mogelijk contact gezocht met Ribbensen, en als er in de krant iets over Ribbens staat geschreven gaat ons adrenalinepeil de hoogte in.

In dit nummer publiceert Oene Ribbens het deel 2 van zijn reeks 'de familie Ribbens en de scheepsbouw'.

De rubriek Familiale Gebeurtenissen is deze keer zeer uitgebreid: spijtig genoeg zijn er heel wat familieleden die ons verlieten.

En natuurlijk kunt u ook heel wat lezen over de familie-reunie-reis die we in het jaar 2000 in Zuid-Afrika houden. U krijgt een unieke kans om dit wondermooie land te leren kennen, met een fijne groep bekende en onbekende familieleden, waarbij jong en oud aan zijn trekken komt.

Veel leesgenot!

BIJDRAGE

Hierbij ingesloten treft U een stortingsbiljet aan voor de bijdrage 1999. Wilt U zo vriendelijk zijn hiermee een bedrag van tenminste 300 Bfr of Nlg 15,— over te maken ?

Dat laat ons toe om nog opzoekingswerk te doen over onze familie, om u regelmatig te vergasten op de Ribbens Kroniek, om u af en toe te verwelkomen op een bijeenkomst, of om u een mooie kleurrijke kwartierstaat toe te sturen (zie verder in dit nummer).

FAMILIALE GEBEURTENISSEN

GEBOORTE

Op 3 juni 1998 werd de tweeling **Hanna en Evelien**, dochtertjes van Marleen en Ivan Mermans-Driessen geboren. Proficiat !

Op 11 augustus werd in Leuven **Quentin Rohan Maria** geboren, zontje van Pramila Krishnan en Stefan Dercon. Onze gelukwensen !

Op 29 augustus werd in Oostende **Jonathan** geboren, zontje van Luc en Marleen Ribbens-Van Cauwenberghe. Proficiat !

Op 19 oktober 1998 werd in Turn-

16

STICHTING FAMILIE- GESCHIEDENIS RIBBENS

De vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel het verzamelen van alle wetenswaardigheden over het geslacht Ribbens (Rubbens, Rubens, Rebbens).

Redactie België:

Ivo Ribbens
Achterheide 9
2870 PUURS
Tel. 03/899 19 29
Fax. 03/899 19 31
email: ribbens@online.be

Sekretariaat België:

Jos Nelen
Kalmthoutsesteenweg 394
2920 KALMTHOUT
Tel. 03/666 81 37

Sekretariaat Nederland:

Piet Ribbens
Appellaan 10
6241 AR BUNDE
Tel. 043-3580500
Fax 043-3580501

hout geboren **Emma**, dochtertje van Rob Geipen en Veerle Kempenaers. Proficiat !

Op 9 april werd in Gent **Amber** geboren, dochter van Lucas en Geertrui Ribbens-Cootmans en zusje van Silke, Nina en Jelke. Gefeliciteerd !

Op 7 mei 1999 werd in Norwalk USA **Willem Robert** geboren, zoontje van Jon Rooney en Christel Ribbens. Onze gelukwensen !

HUWELIJK

Op 18 juli 1998 traden in Kalmthout Gert De Bakker en **Hilde Ribbens** in het huwelijk. Proficiat !

Eveneens op 18 juli huwden te Kalmthout Stefaan Van Der Locht en **Kathleen Ribbens**. Onze gelukwensen !

OVERLIJDEN

Op 25 augustus 1998 overleed te Kalmthout op 93-jarige leeftijd Mevrouw **Anna Ribbens**, weduwe van de Heer Raymond Dekkers. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 4 oktober 1998 overleed, na een moeilijke tijd, op 92-jarige leeftijd Mevrouw **Johanna Cornelia Ribbens-Smallegange**. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen alle sterkte toe.

Op 19 oktober 1998 overleed te Merksem op 82-jarige leeftijd de Heer **Albert Donkers**, weduwnaar van Mevrouw Maria Bernaerts en levensgezel van Mevrouw Luzia Empt. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Op 17 december overleed plotseling te Bergen op Zoom op 72-jarige leeftijd de Heer Ir. **Leendert Cornelis**

Ribbens. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe.

Op oudejaarsavond 1998 overleed op 84-jarige leeftijd de Heer **Jan Lemmens**, echtgenoot van wijlen Mevrouw Maria Ribbens. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en overige familie alle sterkte toe.

Op 7 januari overleed te Roosendaal op 82-jarige leeftijd Mevrouw **Maria Adriana Rebbens-Hagenaars**. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind alle sterkte toe.

Op 22 januari 1999 overleed op 80-jarige leeftijd te Kalmthout de Heer **Albert Deckers**, weduwnaar van Marieke Stevens. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe.

Op 11 februari 1999 overleed op 82-jarige leeftijd te Achterbroek-Kalmthout de Heer **Louis Deckers**, echtgenoot van Mevrouw Julia Ribbens. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn echtgenote alle sterkte toe.

Op 23 februari 1999 overleed te Roosendaal op 86-jarige leeftijd Mevrouw **Paulina Maria Ribbens**, weduwe van de Heer Hugo Petrus Johannes Loos. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar dochter en overige familie alle sterkte toe.

Op 24 februari 1999 overleed op 90-jarige leeftijd te Sint-Lievens- Houtem Mevrouw **Maria Juliana Ribbens**, weduwe van de Heer Jozef Scherlippens. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe.

Op 7 maart 1999 overleed te Oud Gastel op 79-jarige leeftijd de Heer **Marijn Rebbens**, echtgenoot van Mevrouw Jo Rebbens-Dam. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen

alle sterkte toe.

Op 2 april 1999 overleed te Breda op 74-jarige leeftijd Mevrouw **Jo Ribbens - van de Rijke**, echtgenote van Kees Ribbens. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar echtgenoot, dochter en de verdere familie alle sterkte toe.

Op 8 april 1999 overleed op 98-jarige leeftijd te Rotterdam Mevrouw **Teuntje A.A. Toebes-Ribbens**, 2 dagen voor ze 99 jaar zou worden. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar familie alle sterkte toe!

Op 10 april overleed op 81-jarige leeftijd te Kalmthout de Heer **Constant Paelinckx**, echtgenoot van Mevrouw Maria Hertoghs. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe.

JUBILEA

GOUDEN BRUILOFTEN

Op vrijdag 20 juni werd de 50ste huwelijksverjaardag van **Jos van Oevelen en Maria Van Pelt** gevierd. Onze hartelijke gelukwensen !

Achille Van Gool en Louise Ribbens vierden op 15 augustus hun 50-jarig huwelijksjubileum. Onze hartelijke gelukwensen !

EEN HONDERDJARIGE IN DE FAMILIE !

Op 16 mei j.l. bereikte **Geertruida Antonetta Ribbens** de leeftijd van 100 jaar. Omdat 16 mei op een zondag viel werd het feest al gevierd op 15 mei in aanwezigheid van vele familieleden. Namens de Stichting was voorzitter Piet aanwezig die tante Geert een kleurrijke, door Ivo vervaardigde,



Geertruida Ribbens voelt zich nog kiplekker met haar 100 jaar.

kwartierstaat overhandigde, die zeer in de smaak viel. Nogmaals onze gelukwensen !

GRATIS KWARTIERSTAAT

Af en toe hebben we voor onze leden een leuk extraatje in petto. De familieleden die in onze computergegevens zitten (en dat zijn ze in principe allemaal) kunnen een mooie, in kleur, uitgedrukte kwartierstaat ontvangen op een stevig crèmekleurig papier. Deze kan tot 40 x 80 cm groot zijn. U kunt het dan zelf laten inlijsten. Succes verzekerd.

Wat moet u hiervoor doen? Een eenvoudig briefje, fax of email naar Ivo Ribbens, Achterheide 9, B-2870 Puurs (fax 0032 3 899 19 31, email: ribbens@online.be), met vermelding van uw naam, adres én, om vergissingen te vermijden, ook de naam van uw ouders. En dan de postbode afwachten. (Voor overzese leden kunnen we via email stamreeksgegevens doorsturen).

JOS EN ANNA 50 JAAR GETROUWD

Onze schatbewaarder en duivel-doet-al van onze stichting Jos Nelen en zijn echtgenote Anna Ribbens vierden in Achterbroek op 9 juni hun gouden jubileumfeest.

Jos heeft wel een hele speciale binding met de familie Ribbens: zijn moeder was Joanna Ribbens en hij huwde Anna Ribbens. Hun beider grootvaders waren broers.

Jos en Anna zorgden voor een hele kroost afstammelingen: 9 kinderen (Frieda, Lydia, Maria, Bernadette, Lea, Anita, Leo en Kristina) en voorlopig 23 kleinkinderen.

En die hebben er een echt jubileumfeest van gemaakt. Het ganse dorp stond op stelten, want Jos is er een graaggeziene figuur. Hij is er koster in de kerk en hij houdt het parochiecentrum draaiende. (Waar we enkele jaren geleden een paar honderd familieleden mochten verwelkomen voor de eerste Ribbens-reunie.)

Jos en Anna, nog vele gelukkige jaren gewenst!

Alle kinderen en
schoonkinderen waren
in Achterbroek present
voor de foto!



FAMILIE RIBBENS IN DE SCHEEPSBOUW

DEEL 2



Aannemer van der Straaten uit Hansweert (bestaat nog steeds) kocht de terreinen op en richtte een van de loodsen voor zijn bedrijf. De werf verhuurde hij regelmatig aan particulieren die er hun schepen wilden bouwen of repareren.

Pas in 1952 keerde de reguliere scheepsbouw weer terug op deze lokatie.

Een oud-huisarts uit Hansweert, die toen in Haarlem woonde, kende de situatie en wist een aantal mensen te interesseren in een heropening van de werf in Hansweert.

Dit leidde in mei 1952 tot de oprichting van de N.V. **Werk "Zeeland"**. Het nieuwe bedrijf besloot de terreinen te gaan huren van de erven Van der Straaten. De werf had de beschikking over twee langshellingen, behoorlijke loodsen en montagehallen, dit alles als erfgoed van de voormalige scheepswerf. Voordat de werf weer in gebruik kon worden genomen, moest eerst de toegangseul vanuit de Westerschelde worden uitgediept.

Op 9 december 1953 werd officieel de vergunning voor de oprichting verleend en werden diverse zaken aangepast.

Ook deze onderneming was echter geen lang leven beschoren, want op 26 mei 1954 werd de N.V. Werk "Zeeland" door de rechtbank te Middelburg in staat van faillissement gesteld. Op 8 juni van datzelfde jaar vestigde de

Terneuzensche scheepswerf (TSM) een fileaal op de oude werf in Hansweert. Dit om de concurrentie in de naaste omgeving uit te schakelen en om personeel voor de eigen werf aan te kunnen trekken. Ook dit bedrijf sloeg weer aan het moderniseren. Op 1 augustus 1969 werd de statuaire naam "TSM" gewijzigd in "N.V. Terneuzensche Scheepsbouw Belangen" en werden er twee werkmaatschappijen opgericht: de N.V. Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij" in Terneuzen en de "N.V. Werf Hansweert" in Hansweert. Door een malaise in de scheepsbouw ging de werf in Hansweert, in het kielzog van de noodleidende werf in Terneuzen, failliet. Maar ze werd op 1 september 1977 overgenomen door de werknemers aldaar, onder leiding van de werfbaas, J. Bosma. De nieuwe naam werd nu "**Scheepswerf Hansweert bv**"

Er was in die tijd voldoende reparatiewerk aan binnenvaartschepen. In het voorjaar van 1983 raakte de scheepswerf in financiële moeilijkheden door problemen met debiteuren, maar dankzij een kredietgarantie van de gemeente Reimerswaal, waar Hansweert toe behoort, en een lening van de provincie Zeeland was het voortbestaan veilig gesteld. Uiteindelijk ging ook dit bedrijf op 18 maart 1985 failliet, maar de activiteiten werden reeds in juni van dat jaar weer voortgezet door de "**Scheepswerf Reimerswaal**". De werf bleef buitendijks langs de Westerschelde gesitueerd. Opnieuw werden door de eigenaar Van der Straaten veranderingen aan de werf aangebracht. De oude scheepshellingen werden door nieuwe vervangen.

Er kwam naast de oude scheepskraan uit 1956 een nieuwe modernere scheepskraan bij. Door de strengere milieuvoorschriften, afgekondigd in 1993, zal de hoofd-vestiging van de scheepswerf aan de Westerschelde

moeten verdwijnen.

De werfhellingen aan de zeearm vormen milieutechnisch een probleem, omdat een verharde bodem ontbreekt en de werf enkelen keren per jaar onder water loopt.

Op 1 juli 1997 is de milieuvergunning van de provincie Zeeland komen te vervallen. Rijkswaterstaat heeft de lozingsvergunning op diezelfde datum laten vervallen.

Hiermee zijn de scheepsbouw-activiteiten, sinds 1879 aan de oever van de Westerschelde opgehouden te bestaan.

De nu nog bestaande werf heeft zijn activiteiten binnendijks voortgezet en wel westelijk van het nieuwe sluizencomplex in Hansweert. Daar liggen nu twee droogdokken, terwijl er plannen zijn deze met een derde uit te breiden.

Dit is in grote trekken het relaas rond de scheepsbouw bij Hansweert. We zien dat er nogal wat veranderingen zijn geweest na de oorspronkelijke vestiging van de eerste scheepswerf waarvan ook de familie Ribbens uit Terneuzen ooit eigenaar is geweest.

Oene Ribbens, Oostburg

WIE KENT WIE ?

Een Amerikaanse verzamelaar van prentbriefkaarten die in Tokyo (Japan) woont heeft enkele jaren terug een verzameling van 1500 kaarten met Pierrot afbeeldingen van een Nederlandse handelaar gekocht. Voor zover hem bekend waren de kaarten door een zekere **Arjen Ribbens** verzameld. Bij het overlijden van Arjen Ribbens of later door de erfgenamen is de verzameling verkocht. De Amerikaanse verzamelaar zou graag meer weten van en over Arjen Ribbens en zijn oorspronkelijke verzameling en zoekt daarom contact met personen of familieleden die informatie kunnen

verstrekken. Contact kan worden gelegd via Jan J. de Vries, Prinsengracht 403, 1016 HM Amsterdam.

RIBBENS IN HET NIEUWS

In Tip Culinair lezen we :
In Rotterdam staat meesterkok Leon Ribbens voor u klaar om u alle fijne kneepjes van de feestelijke topkeuken te leren. Hij is ambassadeur van het gilde van meesterkoks en actief in het Brabants Asperge Genootschap.

Goed zo Leon !!

MET VOETBAL OPGEGROEID

Onder deze titel troffen we in de Gazet van Antwerpen een artikel aan (met foto!) over Veerle en Ellen Ribbens, dat wij hier graag aan u voorleggen !



Leon Ribbens heeft er duidelijk plezier in.

Veerle en Ellen Ribbens (Achterbroek VV) delen passie voor mannensport

"Met voetbal opgegroeid"

Vrouwenvoetbal

KALMTHOUT - Veerle en Ellen Ribbens hebben zelden of nooit gehinkt of met de poppen gespeeld. Zij zijn sinds jonge leeftijd gefascineerd door voetbal. Beide spelen nu met de dames van Achterbroek in eerste provinciale.

"In de lagere school voetbalde ik altijd mee en op mijn tiende sloot ik mij aan bij Achterbroek", zegt Veerle Ribbens. "Daar was er een damesploeg die af en toe een vriendschappelijk speelde. Toen die ploeg stopte ging ik in Brassostraat spelen bij Verhulzingen Meys. Na vijf seizoenen heb ik dan ook

nog twee jaar zeshoofdel in competitie gespeeld bij Kapellen. Toen bleek dat dit niet langer te combineren was met mijn studies omdat ik op kot zat, ben ik gestopt".

Omstandigheden

"Ik heb ook altijd graag gevoetbald, maar ik ben er eigenlijk meer door omstandigheden echt mee begonnen. Bij ons thuis is het nooit opgegehouden en van het één kwam het ander. Dit is nu mijn vierde seizoen", vertelt Ellen.

Nadat Veerle afstudeerde trainde ze eerst nog de duiveltjes en de meisjes keuletten. Toen het bestuur besloot om terug met een damesploeg te beginnen was zij er als de kippen bij om terug actief te spelen. De zusjes Ribbens vinden ook dat het vrouwenvoetbal nog altijd niet genoeg erkend wordt. Dat illustreert ze graag met enkele frappante voorbeelden.

"Toen ik aan de scheidsrechter vroeg of de vrije trap rechtshoeks genomen mocht worden, antwoordde die al lachend, 'je zal er toch niet gaan om.' Ik trakteer en het was goaf", aldus Veerle. "Vaak weten de scheidsrechters ook niet hoe lang wij spelen en blazen ze te vroeg af", zegt Ellen. Over hun eigen ploeg zijn ze heel tevreden.

Toffe groep

"Wij hebben een heel toffe groep. De sfeer is goed en de wij om goed te presteren is aanwezig. Een goede mix

van trainer en hun vader de afgewestigde van de ploeg. Sinds dit seizoen is dat anders. "Het is weliswaar moeilijk het te verantwoorden van je broer en je vader dan van iemand anders.

Onze nieuwe trainer is een hele goede. Hij komt veel van voetbal en durft tegen iedereen iets te zeggen".

"Onze trainer van nu trainde vorige seizoenen de keuletten", vervolgt Veerle. "Nu kwam hij dus samen met enkele van de ploeg over naar de dames. Aanvankelijk hadden wij wat moeite dat hij niet 'streng' genoeg zou durven zijn voor de jongsten, die hij bewaarden ook beter kent. Maar dat valt allemaal heel goed mee. Als er iets is, dan kan dat rustig uitgesproken worden met heel de ploeg".

"Iets laten zien"

Veerle speelt het liefst centraal op het middenveld, terwijl Ellen liever als rechtsvoor wordt opgesteld.

"Op die plaats heb ik eigenlijk van in het begin gespeeld", vertelt Ellen. "Daar waar ik ook perfect wat mijn taken zijn. Voor andere posities ben ik niet ervaren genoeg".

"Ik wil zoveel mogelijk bij het spel betrokken worden en dat kan alleen als je een centrale rol in de ploeg hebt", aldus Veerle. "Ik wil altijd graag iets leren zien en zowel mee verdedigen als aanvallen. Wij hopen nog heel lang met deze ploeg te kunnen voetballen en liefst in eerste provinciale", aldus de zusjes Ribbens.



Ellen Ellen, rechts Veerle Ribbens. "Toen ik aan de scheidsrechter vroeg of de vrije trap rechtshoeks genomen mocht worden, antwoordde die al lachend, 'je zal er toch niet gaan om.' Ik trakteer en het was goaf", aldus Veerle.

RIBBENS-REUNIE IN ZUID AFRIKA

In onze vorige Ribbens-Kroniek hadden we deze reunie al aangekondigd. Ondertussen hebben we hard gewerkt, en we kunnen u dan ook een zeer mooi programma voorleggen. Oordeel zelf:

Maandag 10/4/2000

Vlucht omstreeks 17u vanuit Zaventem en Schiphol naar Londen. Om 19u30 rechtstreeks met South African Airways naar Johannesburg.

Dinsdag 11/4/2000

Om 07u20 aankomst in Johannesburg. Van jetlag zullen we geen last hebben, want er is geen tijdsverschil. Rit tot Pretoria, inchecken in het hotel. Stadsbezoek met gids aan Pretoria, de mooie historische gebouwen en tuinen. De Ribbens familieleden vanuit Miami en New-York arriveren rond 16u30.

Woensdag 12/4/2000

Onze vaste luxe-44-seater autobus met airco, koelkast, video en toilet staat klaar om ons over Middelburg naar White River te brengen.

In Middelburg maken we een tussenstop in het Ndebele-reservaat. We bezoeken er de oorspronkelijke Ndebelestam die wereldberoemd is voor zijn kleurrijke kunstuitingen. We logeren 4 dagen bij Martinus (Match) Ribbens in zijn **SHUNTER'S EXPRESS**. In een honderden hectaren groot natuurdomein met een rustgevend meer hebben Match en zijn vrouw Helene verschillende luxueuze treinwagons opgesteld (à la Orient Express) en ingericht als gastenverblijf. Dit is de ideale uitvalsbasis voor onvergetelijke uitstappen. We maken dan een dagtocht naar de Blyde Rivier Canyon, we wandelen er tussen grillige natuuruitspattingen en vreemd geërodeerde rotspartijen. We genieten van adembenemende panorama's bij Gods' Window, Three Rondavels...

Op het programma staat verder een dagtochtsafari in het Krugerpark. Het wordt



een onvergetelijke ontdekkingstocht naar leeuwen, olifanten, buffels, zebra's,... in hun natuurlijke biotoop.

Verder is er een halve dag bezoek aan het boeiende Hoedspruit Research and Breeding Centre for Endangered Species. Een aanrader, want we maken er ook een avond-safaririt en krijgen er een sfeervol avondmaal.

Bij Match is er een groot reunie-familiefeest gepland waarop ook alle Afrikaanse familieleden zijn uitgenodigd. Dat wordt een feest naar aloude Zuid-Afrikaanse tradities, met alles d'erop en d'eraan, drank inbegrepen!



In Zuid-Afrika staat de hoogst originele hotel-accomodatie van Match Ribbens zeer hoog aangeschreven.



Zondag 16/4/2000

Op zondag rijden we terug naar Johannesburg waar we om 15u30 de vlucht naar Kaapstad nemen, aankomst om 17u40.

We worden dan naar het unieke **MONKEY VALLEY RESORT** gereden, prachtig gelegen aan Chapman's Peak. We logeren hier tot het einde van onze reis. Het zijn familie-chalets met twee en drie slaapkamers. Het geheel is gelegen in een natuurreservaat en we hebben er een prive-strand !

Maandag 17/4/2000

We brengen een bezoek aan Kaapstad, één van de mooiste wereldsteden. Op het programma staat natuurlijk ook een bezoek aan de Kirstenbosch Botanische tuinen, op de helling van de Tafelberg.

Dinsdag 18/4/2000

Dagtocht naar Kaap de Goede Hoop, het zuidwestelijkste punt van Afrika met de overbekende vuurtoren. We bezoeken Kommetjie en de pinguïns van Boulder's Bay.

Woensdag 19/4/2000

Daguitstap naar de wijnstreek: Stellenbosch en Franschhoek zijn ook bij ons zeer bekende namen. Uiteraard proeven!

Donderdag 20/4/2000

Vrije dag om te shoppen in Kaapstad (Waterfront) of nog wat lieflijke vissers-

dorpjes te bezoeken, of om te zonnen op het strand.

Onze retourvlucht vertrekt 's avonds omstreeks 21u rechtstreeks naar het 'oude continent'. Aankomst in Brussel voorzien op vrijdag rond het middaguur.

Deze Ribbens-reis wordt georganiseerd door de Stichting Familiegesciedenis Ribbens in samenwerking met Luc Ribbens uit Gent. Hij runt er een reisbureau dat gespecialiseerd is in reizen naar Zuid-Afrika. Alleen leden van de familie Ribbens en hun aanverwanten kunnen deze reis meemaken. We voorzien een maximum van 40 deelnemers. Indien er meer dan 40 kandidaten zijn, kan overwogen worden om de groep te vergroten, maar dan moet er bijkomend logement gevonden worden. Dus, zo snel mogelijk inschrijven is de boodschap.

Momenteel overleggen we met een aantal Zuid-Afrikaanse familieleden om nog een aantal echte Ribbens-activiteiten te organiseren. Aan het programma zoals hierboven beschreven kunnen eventueel nog kleine afwijkingen gebeuren.

De bijgaande foto's van Shunters' Express en Monkey Valley Resort zeggen genoeg. De Stichting Familiegesciedenis Ribbens doet er alles aan om van deze unieke reis een onvergetelijk hoogtepunt te maken.

De prijs?

We hebben getracht om de prijs voor deze reis zo laag mogelijk te houden. De Stichting wil aan deze reis zeker niets verdienen en u toch een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding aanbieden.

Ons logement nabij
Kaapstad.



In elke reisgids staat de
Chapman's Peak Route
omschreven als één der
mooiste ter wereld.

Dit is allemaal **inbegrepen**:

- Alle vluchten en tussenvlucht Johannesburg-Kaapstad.
- Luchthaventaksen
- Dagelijks een uitgebreid 'Engels' ontbijt en een drie-gangen-avondmaaltijd (systeem half-pension). Middaglunches zijn niet inbegrepen, maar zijn overal vlot verkrijgbaar (ook tijdens de excursies) en zeer goedkoop. Dranken bij de avondmaaltijd zijn niet inbegrepen, behalve bij het groot Ribbens-feest.
- Alle vermelde excursies en safari's in het programma gebeuren met een luxe-autocar.
- Ingang Krugerpark en Kaap de Goede Hoop.
- Nederlandstalige gids.
- Persoonlijke ongevallen- en repatriërings-verzekering en Garantiefonds.

Niet-inbegrepen:

- Mogelijke annulatieverzek. (3-4% v/d reissom)
- Drank bij de maaltijden.
- Middaglunches (zeer goedkoop).
- Toegangsprijzen van kleinere parken/sites.
- Persoonlijke uitgaven en extra's.

Deelnameprijs:

Vanuit **Europa**:

Volwassenen : 93.000 Bfr / 5.070 Hfl
(in 2persoonskamer)

Suppl. éénpers.kamer: +16.000 Bfr / 875 Hfl

Kinderen (2-11 jaar): 77.950 Bfr / 4260 Hfl

(mee op de kamer van de ouders)

Baby's (0-2 jaar): 58.800 Bfr / 3.213 Hfl

Vanuit **USA**:

Volwassenen: 2.990 US\$ (single: +455 US\$)

Overige prijzen op aanvraag.

Voorschot per persoon:

Europa: 35.000 Bfr / 1.900 Hfl

USA: 1000 US\$

Saldobetaling: uiterlijk op 1 maart 2000.

Betalingen op rekening van de Stichting
Familiegesciedenis Ribbens:

Nederland: SNS Bank 85.99.74.308

België: KBC Bank 733-1200280-32

USA: Gemeentekrediet 068-2153315-39
(Branch: Heirnis Gent)

En zeker ook een **berichtje van bevestiging**
sturen naar:

- Ivo Ribbens
Achterheide 9
B-2870 PUURS
tel. 03/899 19 29, fax. 03/899 19 31
email: ribbens@online.be
- of naar Piet Ribbens
Appellaan 10
NL-6241 AR BUNDE
tel. 043-3580500, fax 043-3580501

Als u zeker wil zijn van een plaats, dan is snel
inschrijven zeker de boodschap.